

Nr. 4 – November 2024

ndblik

LIVET I OG OMKRING TYLSTRUP/AJSTRUP



Kvartalets profil

Niels Peter Andersen • Side 4

Barndommens Gade

Historiske bygninger • Side 12

Badminton camp

i Tylstrup Hallen • Side 15

Kids Fun

Weekend • Side 18

Dette blad er lavet i samarbejde med:



Indblik

INDBLIK udgives af klubber og foreninger i og omkring Tylstrup/Ajstrup og fremstilles ved hjælp af velvillige sponsorer, foruden en række frivillige hjælpere.

INDBLIK udkommer 4 gange årligt i et oplag på ca. 1.400 eksemplarer og distribueres gratis til alle husstande i Tylstrup/Ajstrup-området.

Har du relevant stof til næste udgivelse, eller modtager du ikke bladet nu, men ønsker det leveret fremover, er du velkommen til at kontakte redaktørerne. Henvendelser vedrørende informationer til "Kalenderen" og "Telefontavlen" skal ske direkte til Jens Thomsen Nygaard.

redaktører

LONE MANDRUP
lone@98262626.dk
Tlf. 31 13 00 17

SØREN MORTENSEN
smort@stofanet.dk
Tlf. 22 12 63 40

JENS THOMSEN NYGAARD
jensth55@gmail.com
Tlf. 61 18 21 62

HANS THOMSEN
hans.thomsen@stofanet.dk
Tlf. 25 84 73 89

PIA DAHL OLSEN
pia.dahl.olesen@gmail.com
Tlf. 24 89 11 44

JESPER NØRNBERG ANDERSEN
jna1316@hotmail.com

kalender + tlf. tavle

JENS THOMSEN NYGAARD
jensth55@gmail.com
Tlf. 61 18 21 62

annoncesalg

JENS THOMSEN NYGAARD
jensth55@gmail.com
Tlf. 61 18 21 62

grafisk produktion

DIGIGRAF TRYK & REKLAME APS
Fabriksvej 4, 9490 Pandrup
digigraf@digigraf.dk
Tlf. 96 96 52 00

deadlines

INDBLIK udgavenr.	INDLEVERINGSFRISTER stof til redaktører	Omdesles primo
1/2025	6/1 - 2024	uge 7
2/2025	14/4 - 2024	uge 21
3/2025	23/6 - 2024	uge 32
4/2025	22/9 - 2024	uge 44

Udebliver Indblik, klik da ind på:
www.budzonen.dk/tastselv eller ring på telefon 9935 3434 eller skriv på mail til: ndireklamation@nordjyske.dk

INDHOLD



3 Nyt fra TUI

4 Kvartalets profil
Niels Peter Andersen

8 Lad os tale om tro

10 Aktiviteter
i Tylstrup Frikirke

11 Arnes klumme
Måske bliver det bedre

12 Barndommens Gade 44
Historiske bygninger XI

14 Hvad er bøn?

14 Paletten og Herreholdet

15 Badminton camp
i Tylstrup Hallen

16 Sommertorsdage

18 Kids Fun weekend

20 Kalender

21 Bladets sponsorer
Find hurtigt lokale leverandører

24 Telefontavle
Kontaktpersoner i foreninger, klubber m.m.



Nyt fra TUI

I sommeren 2024 blev nogle af de højeste ønsker i Tylstrup ungdoms- og idrætsforening til virkelighed. Det skyldes i høj grad at foreningens ansøgning om midler fra Sulsted-Ajstrups Låne og Sparekasses mindelegat i efteråret 2023 blev meget større end vi havde turdet drømme om, foreningen modtog nemlig hele 100.000 kr.

Derfor var der heller ingen tvivl i hovedbestyrelsen, midlerne blev straks øremærket til de højeste ønsker:

- Ny og tidssvarende hjemmeside
- Nyt adgangssystem til Tylstruphallen

Foreningens hjemmeside var meget gammel og levede slet ikke op til tidens standard og hverken hovedbestyrelsen eller medlemmerne var tilfredse med den. Det var rigtig svært at finde det man ledte efter og rigtig mange informationer på hjemmesiden var forældede. Der var stort behov for at gøre hjemmesiden enkel og overskuelig samt bygge den op på en måde

således informationerne om foreningens aktiviteter er nemme at holde ajour – og således at det er enkelt for TUIs medlemmer, nye som gamle, at tilmelde sig de aktiviteter TUI tilbyder.

Projektet med ny hjemmeside blev straks sat i gang og i et godt samarbejde imellem foreningens IT ansvarlige Mikkel Lund og data elever fra Tech College, blev TUIs nye hjemmeside udviklet og gjort klar til lancering i august 2024.

Samtidig med udviklingen af den nye hjemmeside, arbejdede Simon Kristensen, Kasserer i Tylstruphallen og TUIs Hovedbestyrelsesformand Per D. Kristensen sammen med eksterne leverandører på at få etableret nyt låse- og adgangssystem til Tylstruphallen samt at få forbundet systemet med TUIs administrative system, resultatet er disse projekter er at adgang til hallen og motionscentret nu er betinget af, at der er booket holdtider i hallen eller at man er medlem af motionsforeningen.

Det giver TUIs medlemmer en kæmpe fordel da motionscentret nu kan være åbent uden behov for at frivillige fra foreningen er til stede. Derfor er motionscentrets åbningstider udvidet markant og betalende medlemmer kan træne nærmest når det passer dem.

Det er heller ikke længere nødvendigt at halinspektøren låser hallen op og i – dette styres automatisk af det nye adgangssystem.

Hovedbestyrelsen i TUI er meget glade for at det under 1 år efter vi modtog legatmidlerne, er lykkedes at få alle projekter gennemført – med stor hjælp fra frivillige i TUI og Tylstruphallen, og selvfølgelig med stor hjælp af den meget fine tildeling af midler fra Sulsted-Ajstrup Låne og Sparekasses mindelegat.

Besøg vores nye hjemmeside på www.tuif.dk og se de mange muligheder.

PRÆMIEWHIST

Hver onsdag aften kl. 18:30 i hele vinterhalvåret spiller vi Præmiewhist i Skytteforeningens lokaler i vestenden af Tylstrup Hallen på Vestergårdsgade 10. Så er du til et godt "slav kort", så kik forbi og hyg dig med os andre "Spillefugle".

Vi spiller to omgange og i pausen er der mulighed for at købe en kop kaffe eller en øl eller vand.



TYLSTRUP SKYTTEFORENING

Hver torsdag aften kl. 19:00 til 21:00 fra september og frem til sidst i april, skyder vi i foreningens lokaler i vestenden af Tylstrup hallen.

Tag din, ven, nabo eller dit barn (over 8 år) i hånden og kom ned og prøv at skyde med riffel på vores 15 m baner, og se om det skulle være noget for dig.

Det koster kun 15 kr. indtil 18 år og derefter 20 kr. for 25 skud.

Kontingent 175 kr. for enkeltperson og 200 kr. for et familiedlemskab om året.



A close-up portrait of Niels Peter Andersen, a middle-aged man with short, light-colored hair, wearing a checkered shirt. He is smiling slightly and looking towards the camera. The background is a softly blurred indoor setting, possibly a dining room, with a white chair and a framed picture on the wall.

Kvartalets profil:

NIELS PETER ANDERSEN

AF JENS THOMSEN NYGAARD

Som det er sket nogen gange før, er jeg også denne gang kørt uden for bygrænsen for at finde frem til min hovedperson til Kvartalets Profil. Jeg fik ideen til personen, da jeg tidligere på året var på udflugt med Egnsmindesamlingen til "Søndergård" i Ajstrup. Ejeren af "Søndergård" er ældste datter af min hovedperson. Der slog det mig, at han da kunne være meget spændende at få en snak med. Jeg kendte ham faktisk ikke, men jeg vidste da, at han for mange år siden købte gården "Sindholt" i Ajstrup, og siden da har opkøbt rigtig mange gårde i omegnen øst for Tylstrup og i Ajstrup m.m. Det var lidt på den baggrund, at jeg fandt interesse for ham, men jeg skal da love for, at der kom rigtig mange andre ting på bordet, da jeg en lørdag formiddag, besøgte ham og hans hustru på gården "Hvilshøjgård" i Hvilshøj, en af de gårde som han har opkøbt. Her flyttede han til efter, at han for nogle år siden solgte "Sindholt" til sin søn.

Niels Peter Andersen er en driftig landmand, ikke bare her i Danmark,

men også i Østeuropa. Der ved siden af, er han ivrig jæger og globetrotter. Han har også sprunget faldskærm i en forholdsvis høj alder. Der er noget der tyder på, at jeg igen har ramt plet i mit valg af emne.

Efter lidt "hyggesnak" startede jeg diktafonen. Det blev begyndelsen på et par umådelig hyggelige og spændende timer.

Fulde navn: Niels Peter Andersen.
Alder: 79 år. **Civil stand:** Gift med Annelise, der kommer fra Silkeborg. **Børn:** Dem har vi 3 af. Den ældste, Marianne, bor med sin familie på "Søndergård" i Ajstrup. Den næstældste er Birgitte, der bor med sin familie på "Vesterbakken" i Ajstrup og til sidst den yngste Peter, som bor med sin familie på "Sindholt" også i Ajstrup. **Stilling:** Gårdejer og Landmand. **Børnebørn:** Dem har vi 9 af. Alle vores børn, har hver især fået 3 børn. Det er 5 piger og 4 drenge.

Hvor er du født og opvokset, og fortæl lidt om din barndom og opvækst?

Jeg er født på gården "Østerladen," der ligger nede ved Vendsysselsværket, el-

ler nærmere bestemt ved Stae. Der lå 4 gårde, og de 3 af dem er nu jævnet med jorden. Der blev Vendsysselsværket i stedet bygget.

Vi var oprindeligt 4 børn, og jeg var nummer 3 i flokken. Vi tre ældste er født med et års mellemrum. Desværre er vi kun to tilbage nu. Min storebror Jørgen blev kun 12 år. Han blev kørt ihjel af en lastbil, en dag han cyklede til skolen i Nørresundby. Min storesøster Else Marie som var uddannet børnehavepædagog er desværre også gået bort. Så der er kun mig og min 8 år yngre bror Lars tilbage. Han overtog siden hen vores hjem "Østerladen".

Hvor gik du i skole, og hvad fik du tiden til at gå med som barn og ung?

Jeg gik i Stae skole fra 1. april i 1951, og frem til 1. juli 1954, Jeg startede som 6-årig, fordi jeg så kunne gå i samme klasse som min et år ældre søster. Herefter kom jeg på Nørresundby Private- og Realskole, i dag Solsideskolen, hvor jeg fik realeksamen i 1960.

På Stae Skole var vi kun 42 elever, og to årgange i hver klasse. Det var sådan, det var dengang. Der var 2 lærer. Læ-

rer Haverholm og Frøken Kingo. Lærer Haverholm var en meget speciel og afholdt lærer. Selvom vi bare var 7 – 8 år gamle, spillede vi kort med ham i frikvartererne. Han var så vellidt, at han havde jagten i hele kommunen.

Det var i Stae og omegn jeg voksede op. Jeg var spejder i Langholt og spillede fodbold i Vester Hassing.

Hvad skete der efter skolen var overstået?

Det første års tid, var jeg der hjemme og hjalp på mine forældres gård. Derefter kom jeg op på Dybvad Hovedgård som elev. Efter et stykke tid fyrede de forvalteren, og så blev jeg forkarl, selvom jeg kun var 17 år. Næste stop på vejen var "Idagård" ved Slagelse, også som førsteelev. Vi var 6 elever der. Derefter gik turen til Samsø, hvor jeg blev underforvalter på Brattingsborg Gods. Det var en rigtig herregård den gang. De havde 7 mejetærskere, husker jeg. Det var hovedsagelig markdrift der interesserede mig, også fordi da jeg var på Dybvad Hovedgård, der på det tidspunkt var afkomstprøvestation for Hjørring Amts Kvægavlerforening, fandt jeg ud af, at jeg ikke kunne tåle den ammoniakluft, der var i staldene, men det gjorde ikke noget, for kvæg interesserede mig overhovedet ikke.

Fik du noget uddannelse?

Ja, men jeg skulle først ind til livgarden. Det kom jeg i 1965, og i 1966 kom jeg på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. Derefter gik turen til Canada sammen med en kammerat. Det var i 1967 og 68. Vi kom derover som emigranter, så vi kunne lave lige hvad vi ville. Vi startede lidt syd for Calgary i Alberta. Vi ville ikke arbejde ved landbruget, for de betalte kun 1\$ i timen, og det ville vi ikke gå for. I stedet fik vi job hos nogle som lavede Mobilehomes, inden vi tog videre vestpå til Vancouver. Her fik vi arbejde som anlægsgartnere til 5 \$ i timen. Det var noget bedre.

Vi blev rigtig glade for at være i Canada, og var ved at tænke på at blive derovre, men så mødte vi nogle andre danskere, der var blevet der. De havde haft det svært og ville gerne tilbage til Danmark igen, men havde ikke penge til at købe flybilletten, der kostede omkring 5.000 kr. Det var rigtig mange

penge dengang. Derfor ombestemte vi os og tog hjem. Vi havde i tankerne at starte op med noget landbrug, men vi havde jo ikke familie eller andre vi kendte derover, som evt. kunne kaudionere for os, derfor opgav vi tanken.

Hvad skete der så, da du kom hjem?

Jeg havde lært at dyrke løg, da jeg var på "Idagård" i Slagelse. Det var ikke noget, man dyrkede i Jylland. Derfor fik jeg i 1969 idéen til at startede op med løgproduktion på min fødegård. Det blev en stor succes. Jeg var ene om det, og det var et stort, men givtigt arbejde, og jeg ville derfor også have mere jord at dyrke på.

Var det derfor, du købte "Sindholt"?

Ja, fordi min far var på det tidspunkt kun 60 år, og var ikke klar til at gå på pension. Derfor begyndte vi at se os om efter en anden gård, som vi kunne købe. Det blev så "Sindholt", som vi overtog i juli 1970. Det var også i juli 1970, at vi blev gift. Jeg havde mødt Annelise året før, og vi var klar til at slå os ned og få vores eget.

Vi startede med at dyrke løg, og havde en stor produktion. Faktisk var vi ene om at levere løg til FDB. Vi havde pakkedamer ansat hele året rundt for at kunne følge med i leverancerne. Det blev en rigtig god forretning, og vi fortsatte et godt stykke op i firserne med at dyrke løg. Men noget som er godt, bliver med tiden også dårligt, så det begyndte at gå ned ad bakke, derfor

droslede vi ned og endte med at sælge vores pakkemaskiner. På den måde var vi ude af løgeventyret. Vi havde rigtig mange i arbejde i højsæsonen. På et tidspunkt også børn fra omegnsbyerne, som sled i løgene. Løgene blev høstet med maskine, men de skulle holdes rene med håndkraft og hakkejern. Vi havde jo ikke den kemi at bruge, som vi har i dag.

Hvorfor blev det lige Sindholt I købte?

Det er et godt spørgsmål. Vi havde været rundt og kikket på gårde i et halvårs tid, og kunne ikke rigtig bestemme os, men så sagde ejendomsmægleren, at hvis vi ikke købte "Sindholt", så får I aldrig købt noget. Så var vi jo nødt til at slå til, (grinede han). Gården var på 84 ha. Det var sandet jord, så vi døjede meget med sandflugt i starten. Det kom vi over ved at plante læbælter og gik over til reduceret jordbehandling i 2002. Det vil sige, at vi stoppede med at pløje jorden, og siden har vi ikke haft sandflugt. Sandjord bliver alt for løs, når man pløjer den, og så tørrer den ud i solskin. Kommer der så et kraftigt blæsevejr, begynder sandet at flyge.

Da vi købte gården, var der 40 køer, og også grise, men da jeg var overfølsom for ammoniak, satte vi dyrene ud og gik i stedet for i gang med at købe og forpagte jord. Det var jo også der min interesse lå, så det var vi indstillet på i forvejen.



Sindholt i Ajstrup, luftfoto.

Du havde bestemt at gården skulle være større?

Ja det havde jeg. Der skulle ske udvikling. Jeg kender mange som ikke helt forstår det. De siger at deres ejendom er stor nok, derfor bliver de "stående på perronen", og ser at "toget" kører videre. Vi valgte at hoppe på "toget".

I princippet er det måske en forkert udvikling. For nu har vi gennem tiderne opkøbt 21 gårde, og dem er vi 4 der sidder på. Vores tre børn og så os selv. Jeg vil ikke lige ud med, hvor meget jord vi præcis ejer, men det er over 1000 ha.

Det er da lidt tankevækkende, at da vi kom til Ajstrup, var der køer på alle ejendommene omkring os. Vi havde 3 købmænd, én brugs, en skole, en vognmand, to smede og en snedker. Og nu er det væk det hele. Det er da lidt synd.



FLAG-REGULATIV

Tylstrup har for nogle år siden, fået en række flagstænger og flag til at danne flagallé gennem byen. Der er nogle faste dage hvert år, hvor flagene kommer op. Retningslinierne for op-sætning og nedtagning disse dage, er aftalt efter følgende system:

- **Gymnastikopvisning**
Gymnastikafdelingen er ansvarlig.
- **Konfirmation i Ajstrup Kirke**
Ajstrup Sogn er ansvarlig og har lavet en aftale med 6. klasse på Tylstrup skole.
- **Konfirmation i Tylstrup Frikirke**
Tylstrup Frikirke er ansvarlig.
- **Open-By-Night**
Erhvervsforeningen er ansvarlig.
- **Tylstrup Byfest**

Andre aktiviteter med ønske om flagallé, aftales med Erhvervsforeningen. Den flotte flagallé er kommet til verden takket være en masse sponsorer. En stor tak til disse for støtten til byen og dens aktiviteter. Du kan se navnene på sponsorerne lige inden for døren i Tylstrup Hallen.

Er det meningen, at børnene skal overtage det hele til sidst?

Det var jo sådan med landbrugsloven dengang, at man ikke måtte eje så mange gårde, men da så børnene blev 18 år, kunne de gå ind og blive medejere. Vi er nu gået i gang med at lave generationsskifte, men mangler endnu at lave det på 500 ha. som stadigvæk står i mit navn.

Var der noget med, at I også byggede nogle store haller til at opbevare EU-korn i?

Jo det er rigtig nok. Vi byggede først nyt stuehus i 1978, og derefter gik vi i gang med at bygge haller i 1980-erne. Jeg tror, at vi har bygget over 10.000 m². I de haller kunne vi opbevare op til 35.000 tons korn. Vi lejede også haller andre steder i området. Min lillebror og jeg var nogen af de første til at tilbyde oplagring af korn med EU-tilskud, og vi havde aldrig problemer med at få lagrene fyldt op. Vi havde ikke ret meget svind, fordi vi havde god ventilation og kunne blæse igennem kornet via kanaler i gulvene.

Opbevaring af korn er gledet mere ud nu, i og med at landmændene har fået gastætte siloer eller har bygget deres egne haller. Men vi har aldrig haft problemer med at leje hallerne ud til noget andet.

Samtidig med at alt det med kornlagrene stod på, fik vi i 1988 åbnet "Sindholt" som vindmølleområde i Aalborg Kommune. Vi fik rejst vores egne 6 vindmøller, og de kører endnu. Børnene har hver sin mølle.

Klarede du selv regnskaberne?

Nej, det var Annelises område. Hun var uddannet lærer, men så kom der tre børn hen ad vejen og samtidig med det, fik vi også en computer i huset. Det er noget af en "tidsrøver", men heldigvis kan Annelise godt lide at sidde ved den. Så den må hun gerne have og øve sig på. Det kræver så meget tid på kontoret nu om dage for at drive landbrug. Hvis en landmand skal sidde ved skrivebordet, vil han ikke kunne lave andet. Men der er også gode og lette penge at tjene ved at sidde ved computeren. Det er vigtigt at holde sig ajour med, hvad der sker på markedet. Jeg har ikke siddet ret meget på en

traktor de sidste 30 – 40 år. Hvis man kommer til at sidde for meget på traktoren, kan det komme til at koste penge, hvis man går glip af, hvad der sker af nye ting omkring landbruget og alt andet, de laver nede i EU m.m. Så man må have andre til at køre med maskinerne.

Vi har igennem alle årene selv lavet vores markplaner, gødningsberegninger, sprøjteplaner og ansøgninger om hektarstøtte m.m. Det har været meget minimalt, hvor meget vi har brugt landboforeningernes konsulenter. De unge mennesker i dag, ser lidt anderledes på sagen, og er næsten blevet afhængige af konsulenter. De tør næsten ikke lave noget, før de har snakket med en rådgiver. Selvfølgelig skal du bruge meget tid, hvis du selv skal sætte dig ind i alle ting, men så får du heller ikke en regning på 1000 kr./timen. Det er ikke helt fair, at det koster så meget, for i gamle dage var det altid en agronom, altså en person der er uddannet på Landbohøjskolen, som kom ud, når man kontaktede landboforeningen. Men der bliver ikke uddannet nok agronomer til at klare efterspørgslen nu om dage. Nu kommer de gerne lige fra landbrugsskolen, og har slet ikke nok uddannelse og erfaring til at kunne kalde sig konsulent og rådgiver. De har gerne kun en udvidet landbrugsuddannelse.

Bruger din søn så mere konsulenterne?

Ja det gør han. Vi blev enige om, da vi lavede generationsskifte i 2018, at vi gik over til at bruge systemet mere. Peter har selvfølgelig en landbrugsuddannelse og også en udvidet uddannelse og kan kalde sig agrarøkonom.

Gårdene er nu fordelt ud på alle tre børn og så mig selv. Det er Peter, som har "Sindholt", der sammen med 3 – 4 ansatte driver alt jorden i vores fælles bedrifter. Han lejer jorden af os andre.

Der er jo nogle af jeres gårde, hvor der er svin på. Er det jeres?

Nej de stalde er alle lejet ud. Der er 4 af vores gårde, hvorpå der er svineproduktion, men de stalde er alle lejet ud. Det er "Brandborg", "Møllegården", "Lille Kraghede" og så her på "Hvilshøjgård". De er alle lejet ud til den samme svinebonde.

Vi prøvede godt nok i starten med at producere slagtesvin, men det kunne vi ikke få til at give penge, så det opgav vi igen. Lad dem der har forstand på det, tage sig af den form for produktion.

Har du andre interessante oplevelser, som du vil dele?

Det skulle måske være, at jeg i 1993 var med til at starte et landbrugsprojekt op i Polen med markbrug og grise. Jeg sad i bestyrelsen for markbruget, og andre tog sig af grisene. Det er det største landbrugsprojekt, der er i Polen. Det hedder "Goodvalley". I 2003 startede vi også op i Ukraine, og et par år efter i Rusland.



Luftfoto af farmen i Polen.

Med det vi har sammenlagt i Ukraine og Polen driver vi 35.000 ha., og 35.000 søer med tilhørende slagtesvin. Der produceres 1,2 millioner slagtesvin om året. Der er 2000 mennesker ansatte. Farmene har eget slagteri og 9 biogas-anlæg. Det sidste er for at være politisk korrekte, for der er ikke penge i biogas i de lande.

Det er absolut ukrainerne, som er de dygtigste til at passe grise. Vi begik så den fejl at gå ind i Rusland. Det gik faktisk rigtig godt, indtil Putin gik ind i Ukraine i februar 2022. Da fik vi at vide af vores medarbejdere i Ukraine, at vi skulle ud af Rusland hurtigst muligt, ellers kunne de ikke garantere os loyalitet i projektet.

Vi havde 3 – 5 interesserede købere til projektet i Rusland, lige syd for Moskva. Og der ville vi have kommet ud med et godt overskud, men de faldt fra en efter en. For de havde fundet ud af, at hvis de bare ventede længe nok. Så ville Putin overtage det hele. Så til sidst var der kun en interesseret opkøber tilbage. Det var en nabo til projektet, der købte os ud. Der fik vi da økonomisk

en over næsen. Men ikke mere end vi kunne klare.

Hvad med farmen i Ukraine. Mærker den noget til krigen?

Nej det gør den ikke rigtig. Den ligger helt ovre i den vestlige del, ikke så langt fra Lviv, og der mærker vi ikke så meget til krigen. Vi har selvfølgelig vores egen generator, så der er vi ikke lige så sårbare, men det kan vi blive, hvis vores personale bliver kaldt ind til hæren og sendt i krig. Umiddelbart ligger det ikke lige for, at de bliver hentet, fordi vi er en stor og vigtig virksomhed, der producerer fødevarer. Det er lokale folk som er ansatte. Kun de øverste chefer er danskere.

Det giver et andet syn på landbrug her hjemme, når man har været med til at starte sådan noget op dernede, og der var mange sjove episoder. F.eks. da vi startede op i Ukraine. De var jo vant til kommunisme. De plejede at møde ind på arbejde og så ellers ikke lave noget. Det blev de ved med af gøre, og det bevirkede, at vi var nødt til at starte med at fyre næsten alle dem over 28 år. De var jo vokset op med det system og var ødelagt. De kunne ikke forstå det der med, at de skulle tjene deres løn. Dem under 28 år var derimod både dygtige og arbejdsomme.

Har der været tid til at have fritidsinteresser?

Jæ, hvis du ser dig omkring, så har du nok gættet, at jeg er ret ivrig jæger. Vi

har været på jagt i forskellige lande i Afrika 13 gange. Det er jo sådan, at når du runder 50-60-års alderen, er der en masse ting, som du gerne skulle nå. Et af ønskerne var, at komme til Afrika på jagt. Annelise har altid være med, når jeg var i Afrika. Derved har vi oplevelserne sammen, men hun jager ikke.

Var der noget med at du også har sprunget i Faldskærm?

Det var vores datter Marianne. "Hun er lige så skør som mig", grinede han. Jeg havde snakket om, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at springe faldskærm. Så var vi da nødt til at gøre det. Det var i forbindelse med min 75-års fødselsdag. Det var selvfølgelig et tandedspring, men en kæmpe oplevelse.

Da vi var på tur til New Zealand, skulle jeg da også prøve at springe Bungy Jump. Det var den højeste vi kunne finde dernede, og fordi jeg var så gammel, skulle jeg ikke betale for det. Marianne og jeg har også været på overlevelsestur i Norges vildmark. Det var også en kæmpe oplevelse. Vi havde ingen mad med. Kun en flaske brændevin og en fiskestang. Så vi var sultne, da vi kom hjem, for fiskene ville ikke lige bide på.

Eftertanker

Man må sige, at det har været noget at en oplevelsestur, vi har været på i den her snak. Og jeg har været rigtig godt underholdt. Hvis man vil vide mere omkring projekterne i Ukraine og Polen kan man prøve at google "Goodvalley".



Fra en af jagturene til Sydafrika, hvor jeg fik nedlagt en Eland.

Lad os tale om TRO

AF SØREN MORTENSEN

I uge 37 blev der lanceret et nyt projekt i Danmark. Det blev omtalt i landsdækkende aviser, og ikke mindst omtalt på nogle af landets nyhedskanaler på TV. Du kunne bl.a. se det på TV2 News og Go' aften Live.

Sideløbende er der især via de sociale medier skabt opmærksomhed om projektet. På "Lad os tale om tro's" facebookprofil kan man således høre en række kendte skikkelser som Casper Christensen, kendt fra en række TV-optagelser bl.a. Klovn, politikerne Ida Auken, skuespilleren Farshad Kholghi, politibetjenten Vlado Lentz, der også er kendt fra TV, politikerne Alex Vanopslagh og Frederik Vad. Alle fortæller i små beretninger om, hvad troen betyder for dem.

En historisk bred kirkelig alliance, der spænder fra folke- og frikirker, missionsbevægelser og kirkelige organisationer som Bibelselskabet, Danske Kirkers Råd, Landsforeningen af Menighedsråd og Frikirkenet står bag initiativet.

Undersøgelser har vist, at 30 procent af folkekirkemedlemmerne godt kan lide at tale med andre om tro. Og blandt de folkekirkemedlemmer, der opfatter sig selv som troende, svarer 50 procent, at de oplever en positiv respons fra omverdenen på deres tro.

Andre undersøgelser har vist, at danskerne generelt er blevet mere åbne for at tale om tro. Derfor gik en bredere kreds af kirkefolk i gang med at nytænke en måde, hvorpå man kunne tale om tro.

Mange af os har en lyst til at tale om nogle af de vigtigste ting her i livet, men nogle gange mangler vi anledningen, modet eller sproget til at komme i gang. For mange er spørgsmålet om tro noget af det vigtigste – og for en del er det også noget af det mest blufærdige at tale om.

Måske har du en ven eller bekendt, som du har lyst til at drøfte tro med. En måde at komme i gang er at se en af "Lad os tale om tro"-trailere sammen med vedkommende. Du finder alle videoer og trailere på hjemmesiden: www.ladostaleomtro.dk.

Måske tager det jer videre på en rejse, hvor I sammen både kan tale om tro og opsøge mere viden om tro.

Tylstrup Frikirke er en del af Frikirkenet, og derved står vi også bag projektet. Vi er selvfølgelig åbne for en samtale om tro. Du kan kontakte Tylstrup Frikirke ved at maile, ringe eller sende en sms til: Arne Hansen, e-mail: brar98@gmail.com – tlf.: 51 22 24 08

Du kan også komme indenfor til en gudstjeneste, men der vil også være mulighed for, at vi kan tale sammen under mere private former.

Så vær frimodig, som de kendte personer – lad os mødes og: Tale om TRO

Faktaboks



Find videoer på:
www.ladostaleomtro.dk

Kontakt til Tylstrup Frikirke
Arne Hansen,
E-mail: brar98@gmail.com
Tlf: 51 22 24 08

BØRNEKIRKE

I TYLSTRUP FRIKIRKE HVER SØNDAG KL. 10.30

Ved alle gudstjenester i Tylstrup Frikirke (adr.: Luneborgvej 54) er børnene inviteret til BØRNEKIRKE

Hvad foregår i BØRNEKIRKEN:

- Sang og musik
- Bibelhistorie og bøn
- Aktiviteter og leg
- Lille gave hver 10. gang
- Forfriskning

Hvis du vil vide mere, så kontakt BØRNEKIRKE-leder Sofia Kier-Hansen, 22 81 80 24



Juletræstænding

Søndag d. 01. dec. Kl 16:00

Hjørnet af Luneborgvej / L. P. Jacobsensvej



Julemanden kommer kl. 16:00 og hjælper
Præsenterer træet .og børnene er velkommen til at lave jule-
pynt til træet.

Træet vil være prydet med lys i år.
Mon Julemanden kan finde sækken med julegodter ellers må
vi hjælpe med at lede?

Borgerforeningen er vært ved et glas gløgg eller varm kakao
Bålet er tændt til skumfiduser og mariekiks



Nordjyske Bank

Aktiviteter i Tylstrup Frikirke

AF SØREN MORTENSEN

Igennem et kvartal er der mange forskellige aktiviteter i Tylstrup Frikirke for både børn og voksne. Her kommer der et lille indblik i, hvad en kirke også kan være udover de ugentlige søndagsgudstjenester. For kirkeliv er også fællesskab på forskellig vis.

Grillaften

De seneste år har der efter sommerferien været opstart med grillaften. Denne sommer var ingen undtagelse. En god flok på ca. 60 samledes til hyggeligt samvær en søndag i august sidst på eftermiddagen. Grillmestrene Hans og Sturla fremtryllede det lækreste kød og de sprødeste pølser, som blev serveret med dejligt tilbehør. Programmet var enkelt med et par sange og nogle tanker ud fra Bibelen, om at vinde sejrspremien, i relation til sommerens mange sportshøjdepunkter. Paulus siger, at den sejrpris vi kan vinde, er at få del i det evige liv gennem troen på Jesus Kristus. Aftenen sluttede med en kop kaffe.



Grillaften.

Alpha

I løbet af efteråret afsluttes det igangværende Alpha-kursus. En flok på godt 20 personer samles hver 14. dag til fællesspisning, undervisning i og om hvad kristendom er og går ud på. Efterfulgt af samtaler i små grupper.

Kreativ café

Den første tirsdag kl. 14.00 i hver måned samles en flok kvinder i Hammelhuset. Som navnet antyder, er der lagt vægt på socialt samvær, hvor man kan tage sit håndarbejde med. På et tidspunkt nydes der en kop kaffe med lidt tilbehør. Så kom gerne og vær med til en hyggelig og afslappet eftermiddag. Prisen er kr. 25.

Senioreftermiddage

I august var der en senioreftermiddag, hvor Peter Rasmussen fra Nørresundby fortalte om sine år på Grønland som lærer. Emnet var: Det blev mit Grønland!



Peter fortæller om Grønland.

Vi fik mange spændende beretninger at høre om livet som lærer, og om de mange ture med hundeslæde ud i den fantastiske grønlandske natur.

Peter var netop kommet hjem efter endnu et besøg på Grønland, og han berettede om mange glædelige gensyn med gamle venner og bekendte.

Julekræmmermarked
I Tylstrup Hallen
30 nov. - 1 dec.
10-15
Kom og gør en god handel!
Der vil også være mulighed for køb af
mad og drikke.
Vestergårdsgade 10,
9382 Tylstrup

Arnes klumme

En dag i august

AF ARNE HANSEN

Det er en dag midt i august. Jeg sidder i den bedste af vores lænestole, en solstråle kommer ind gennem vinduet, og jeg mærker varmen på min venstre skulder forplanter sig ned gennem hele kroppen. Jeg har lige spist frokost,



Tid til hvil.

en skive rugbrød med marineret sild og en med nye kartofler og hjemmeavlede tomater. Britta har lige serveret en kop dampende varm kaffe. Jeg har desværre beskadiget min akillessene, så jeg kan ikke så meget selv. Det at få alting serveret, er dog en af fordelene ved at gå med to krykker. Jeg tager et nip af den nybryggede kaffe. Jeg lukker øjnene i, og lader freden komme og fylde mig helt op.

Der er tider i livet, hvor det er godt bare at have fred, og lade tankerne flyve, ikke at tænke på noget særligt, at nulstille hjernen for alle dagens bekymringer og indtryk.

Fra mit barndomshjem husker jeg, at når vi havde spist frokost, lagde min far sig hen på divanen, og læste lidt i den nye avis, men efter lidt tid lod han den så falde ned over hovedet, og så fik han et tiltrængt middagshvil. Her fandt han fred og inspiration til resten af dagen.

I 2024 kan man få dårlig samvittighed, hvis man tager sig et lille hvil. Hvis der er en, der ringer midt i middagshvilen og spørger: "Forstyrrer jeg" siger man: "Nej slet ikke" og lyder, som om man har gang i en hel masse, man skal ikke tages i at slappe af eller hvile sig. Der skal helst være gang i den hele tiden.

Jeg tror det er godt at slappe af, at lade vores hjerne få en pause. Når alle ting altid kører på højtryk, kan livet let blive en lang ensformig vane, man når ikke at føle nuancerne i livet, og man registrerer ikke de mange ting, der er at forundres over.

Tiden er noget af det kostbareste vi har. Så giv dig tid. Tid til at forundres over naturens mange underer, tid til at overveje hvad der er det største for dig, tid til at overveje hvad du tror på, og hvad der er kvaliteten i dit liv.



TYLSTRUP BORGERFORENING

Borgerforeningen arrangerer bl.a. Fastelavn, Juletræ, Sankt Hans og Tylstrup Byfest, desuden støtter og samarbejder borgerforeningen med andre foreninger og institutioner i Tylstrup, og har stået for legepladsen i anlægget.

Støt Tylstrup Borgerforeningen – bliv medlem. Det koster kun 150 kr. om året pr. husstand. Kontingent og støtte kan betales med MobilePay på nr. 84092 og husk at skrive din mailadresse i kommentarfeltet. Eller overføres til Nordjyske Bank på Reg. nr. 7448 Kontonummer 1001712. Det vil være så dejligt med din støtte.

Se mere om Borgerforeningen på byens nye hjemmeside www.tylstrup-by.dk

Hilsen Bestyrelsen



Historiske bygninger XI

Tylstrup skole del 4

AF ERIK MORTENSEN

Det forbudte kig

I halvtredserne gik en stor del af børnene i Tylstrup til frivillig gymnastik i gymnastiksalen om eftermiddagen. Pigerne på et tidspunkt og drengene på et andet. En dag var vi to eller tre drenge, som fik den fikse idé at kigge ind ad vinduerne til pigernes baderum. Vi vidste, at det ikke blot var upassende. Det var forkert og imod alle regler.

Trods det begav vi os op til skolen og hen til det område – et slags "ingenmandsland" – der lå nord for gymnastiksalen, omklædningsrummet og baderummet, der udgjorde et 4-5 meter bredt bælte med vildtvoksende græs, hvor man sagtens kunne færdes. Jeg husker tydeligt den dag, vi sneget os langs muren hen til baderummet og hørte pigernes råb og drillerier med vandpjaske i baderummet efter gymnastikken. Vinduerne sad så højt, at man ikke kunne kigge ind, når man stod på græsset. Jeg var vel 11-12 år og var uden tvivl drevet af en spirende nysgerrighed og interesse for det andet køn. Men vi var vel også motiveret af spændingen ved at turde gøre noget, vi vidste, vi ikke måtte. Uanset, hvad der drev os, kan det ikke retfærdiggøre vores hemmelige missi-

on. Ideen var, at vi på skift skulle løfte hinanden op, så vi hver især kunne kigge ind i baderummet og få et glimt af pigerne uden tøj. Som sagt vidste vi, at vi var ude i forbudt ærinde, og at vi forbrød os mod reglerne, men det ænsede vi ikke, for der var ingen, der kunne se os – troede vi. Pulsen var høj, spændingen intens og adrenalinet blev pumpet rundt i kroppen.

Pludselig blev vinduet oven over os lukket op. Det var vores lærerinde frk. Jensen, som skulle ryste et tæppe. Hun boede i lejligheden oven over omklædningsrummet. Hun fik øje på os, og vi hørte hendes velkendte stemme: "Hov, hov, hvad sker der?" I løbet af sekunder var vi på vild flugt gennem hækken over til pakhuset ved den gamle Brugs-bygning. I timer og dage døjede jeg med dårlig samvittighed og frygt for konsekvenserne af vores forehavende. Håbet var, at vores lærerinde ikke havde genkendt os. På den anden side kunne jeg ikke udelukke, at vores forældre ville blive kontaktet. Måske mente frk. Jensen, at vi havde lært lektien blot ved at blive taget på fersk gerning. Faktum er, at jeg aldrig blev konfronteret med min brødre, og derfor kom jeg aldrig til at stå til regnskab for forseelsen. I bakspejlets ulideligt klare lys er jeg ikke i tvivl om, at det var en nyttig lærestreg. Episoden hjalp mig efterfølgende til at vælge mere acceptable farbare stier gennem teenageårenes mange minerede områder.

Det kommunale tilsyn

I Tylstrup skole havde vi ikke prøver og tests i de fire år, jeg gik der. Men Sulsted-Ajstrup kommune havde tilsynspligt med kommunens skoler, og det betød, at 3-4 agtværdige kommunalpolitikere samt vist også præsten dukkede op på årlige tilsyn og overværede undervisningen i nogle lektioner.



Øverst boede frk. Jensen.

Selv husker jeg kun svagt et sådant tilsyn, men min broder, Søren, husker et sådant tilsyn meget tydeligt. Han fortæller:

For at sikre, at alt gik rigtigt for sig, og at eleverne lærte det, de skulle, var der tilsyn af et par sognerådsmedlemmer og den lokale præst en gang om året. Der var to grunde til, at jeg husker et ganske bestemt tilsyn. For det første var vores bedstefar (farfar) en del af tilsynet, fordi han sad i sognerådet. For det andet var jeg blevet udvalgt til at skulle fremsige et salmevers. Jeg havde øvet flittigt og vidste, at jeg kunne stå distancen. Men da den alvorstunge stund oprandt, og jeg blev bedt om at rejse mig, gik snakketøjet fuldstændig i baglås. Jeg forsøgte og forsøgte at få tungen på gлед, men salmeversets smukke ord ville ikke frem. Jeg husker selv situationen som særdeles akavet og pinlig. Til sidst forbarmede læreren sig og sagde, at jeg gerne måtte sætte mig. Hvis sognerådsmedlemmerne skulle skrive en tilsynsrapport efter besøget, blev der uden tvivl lavet en anmærkning omkring lærerens forsømmelse af indlæring af salmevers i den pågældende klasse.



Gymnastiksalen - før ombygningen.

En familietragedie

Da jeg gik i 4. klasse og var 12 år, blev min mindste lillebror, Jens, syg, kom på hospitalet og døde indenfor et døgn. Det var naturligvis en jordskælvslignende oplevelse, som på alle måder satte sit præg på vores familie. Jeg husker meget tydeligt, hvordan mor lukkede døren op ind til soveværelset om morgenen, hvor min anden bror, Søren, og jeg lå i vores køjesenge. Mor var kommet hjem fra sygehuset i Aalborg med 7-toget. Hun havde forelagt far de barske realiteter på stationen og var nu nået hjem. Vi havde ikke telefon, så der var ikke kommet besked hjem om, at Jens var død kort efter midnat, og derfor havde mor siddet alene med sin sorg og smerte hele natten på stationen i Aalborg. Hendes tanker gik blandt andet 13-14 år tilbage til den skæbnesvangre dag, hvor hun havde mistet sin egen bror, der døde som 17-årig, mens han gik på Halvorsminde Efterskole. Da havde hendes egen mor siddet alene på Hjerring Banegård med den samme hjertekval og tusind hvorfor'er. Nu ramte smerten mor som en voldsom, altødelæggende og ufattelig tsunami.

Jeg satte mig op i sengen og hørte mors grådkvalte stemme sige de forfærdelige ord: "Jens er død". Jeg mener at kunne huske, at jeg fik lov at blive hjemme fra skole. Men næste dag skulle jeg af sted. Det var ikke rart. Midt i en time lagde jeg hovedet ned mod pulten og græd. Jeg husker, hvordan vores lærer fortalte klassen, at "Eriks lillebror var død". Forstående kammerater trøstede og sagde pæne ord, tårerne forsvandt og i frikvarteret benyttede jeg medfølelsen og sympatien til at høste nogle billige points ved at prale med, at jeg havde en onkel, som



Jens' grav.

var kommet hjem fra København med flyveren og havde lejet "en kæmpestor bil" i lufthavnen. Jeg husker ikke hvor stor, men den var vist større, end de sædvanlige biler man så i bybilledet. Til gengæld husker jeg, at den var blå. Barnesindets finurlige selvoptagedhed fornægtede sig ikke i forsøget på at høste et par billige points.

Min nye skoletaske

Men jeg mærkede også sympati og trøst på andre måder.

Min bror, Jens, døde i starten af marts, og jeg skulle begynde i 5. klasse på Søndergades Skole i Brønderslev pr. 1. april. Dengang gik skoleåret fra april til april. En dag i slutningen af marts foreslog min bedstefar, at han og jeg tog til Brønderslev, så jeg kunne blive udstyret med en ny skoletaske, så jeg var "klædt på" til mit videre skoleforløb. Dengang var jeg ikke opmærksom på, at bedstefars gestus uden tvivl var et pædagogisk klogt forsøg på at dulme eftervirkningerne af min lillebrors død. Jeg er usikker på, om det også var en fødselsdagsgave, for min fødselsdag falder i slutningen af marts.

Vi tog toget sammen og gik fra Brønderslev station op ad Bredgade til Agerbæk! Det var Bedstefar, som førte ordet, da vi kom ind i butikken. Bedstefars egen far havde været sadelmager, og derfor lod bedstefar hverken mig eller ekspedienten i tvivl om, at han var ekspert i lædervarer.

Ekspedienten noterede sig de to ankomne kunder og vurderede instinktivt vores sociale status. Han spurgte høfligt: "Hvad skulle der være!" Bedstefar var klar i mælet: "Vi skal se på en skoletaske til mit barnebarn". Ekspedienten fandt 3-4 tasker, som han mente ville være prismæssigt acceptable. Bedstefar tog dem i øjesyn og mærkede på dem. "Har du ikke andre. Vi skal have den bedste! Prisen er underordnet. Den skal være syet af kernelæder". Jeg anede ikke, hvad kernelæder betød! Ekspedienten havde angiveligt undervurderet købekraften hos kunderne, så han fik fat i en stige og hev to tasker ned fra den øverste hylde. "Ja, det var bedre", lød det fra eksperten. Da bedstefar havde mærket, vendt og kigget på taskerne fra den øverste hylde både udvendig og indvendig, lød det



Erik med skoletasken

overbevisende: "Vi tager den her". Jeg var ikke blevet spurgt, hvad jeg syntes, men følte mig både taknemlig og stolt. Jeg fik lov at gå med tasken i hånden ned ad Bredgade til stationen. Det var en god følelse.

Jeg var tolv år, da jeg fik tasken. Jeg brugte den i princippet hver dag, indtil jeg blev pensioneret som 65-årig, bortset fra nogle få år, hvor min bror, Søren, brugte den.

Jeg betragter tasken som et kostbart klenodie. Den fik ikonisk status, fordi den blev betragtet som en uadskillelig del af mig som lærer. Kernelæderet har holdt, men syningerne har været slidt op 3 gange. Derfor er den blevet syet om 3 gange. Først af bedstefar, så af en skomager og siden af mig selv.

Faktaboks

Når skoledagen var slut på Tylstrup skole, og vi var færdige med den sidste time, blev vi bedt om at rejse os. Og så stod vi ved siden af pultene og sang:

Nu er timen til ende og fra skole vi gå.
Hvad vi lærte derhenne, skal vi nok huske på.

Hvad vi lærte herhenne, hvad vi hørte og så,
det fortæller vi hjemme, mor det alt høre må.

Men det varer ej længe, før vi ses her igen!
Nu farvel da små drenge
I små piger farvel.

Hvad er bøn?

AF ARNE HANSEN

Sognepræst ved Brønshøj kirke Marija Krogh Iversen skriver således om bøn;

"I bønnen henvender jeg mig til Gud, som er meget større end mig selv og mine egne omstændigheder. Bøn sætter perspektivet på plads: At Gud er skaber, og jeg er skabning, at han er den store og jeg er den lille. Det er godt for os mennesker, fordi vi så nemt kan tro, at vi er de absolutte hovedpersoner i vores eget liv.

Hvordan kan man bede? Man kan bede på alle mulige måder. Man kan bede alene og man kan også bede sammen med andre, som vi gør til gudstje-

nesten. I forbønnen beder man specifikt sammen med eller for en anden.

Vi kan bede, når vi har udtømt vores egne muligheder og har brug for hjælp eller på en anden måde oplever noget, vi ikke kan klare. Bøn kan også være, fordi vi er taknemmelige for noget, vi har fået givet".

Bøn for Tylstrup

Hver torsdag formiddag samles en lille flok mennesker i Hammelhuset for at bede for de emner, som man i ugens løb har "samlet op". Hver uge er det et fast bedeemne, at vi beder for vores by Tylstrup.

Vi beder for dem, der har med vores børn og unge at gøre, for dem der ple-

jer vores ældre, for børneinstitutionerne, for vores forretningsliv, men også for de mennesker vi kender til, der er ramt af sorg, sygdom eller på anden måde har det svært.

På den måde tror vi, at vi kan medvirke til at bringe en ekstra velsignelse til vores by.



Paletten og Herreholdet

Et par nye tiltag har fundet sted i Tylstrup Frikirke. Det gælder henholdsvis et tilbud til yngre kvinder Paletten og et tilbud Herreholdet for mænd, der ikke længere er teenagere og endnu ikke er blevet seniorer.

Paletten

Ideen er, at kvinderne samles til kreative aktiviteter, hyggeligt samvær og en lækker servering. Prisen for aftenen er kun 30. kr.



Den første aften blev afholdt i september, og her forsøgte man sig med at lave papirblomster. En lille flok på en halv snes stykker var mødt op til hygge, fællesskab og kreativitet.

De næste aftener er henholdsvis d. 24. oktober, hvor man skal fremstille kort, samt d. 21. nov. Hvor der fremstilles julepynt af naturmaterialer. Begge aftener begynder kl. 19.00 og slutter 21.30

Info

Sted: Tylstrup Frikirke.

Datoer:

24. oktober: Kort.

21. november: Julepynt.

Kontakt:

Jette Hansen 28 94 56 82

Maj Højgaard 28 21 04 71

Herreholdet

Her gælder det ikke så meget om at være kreative, men mere om at have et fællesskab. Så her samles man om forskellige aktiviteter som kan være fodbold, bordtennis, spil m.m., pølser på grill og en god mandesnak.

Første aften har fundet sted, og det er endnu ikke bestemt hvornår næste aften programsættes.

Info

Sted: Tylstrup Frikirke.

Kontakt:

Finn Kier-Hansen 25 34 90 34

Mail: finnkier@gmail.com

Det med småt: Det koster 30 kr.

Badminton camp i Tylstrup Hallen

AF MARIA NIELSEN, FORMAND TYLSTRUP BADMINTON

Lørdag d. 21/9-24 var der arrangeret Badminton Camp for nybegyndere i badminton fra klubberne Brønderslev, Hjallerup og Tylstrup. 17 glade børn deltog i dagen fra 12.30-19.30 hvor der blev dystet i forskellige discipliner. Børnene var opdelt i 2 hold (Danmark og Spanien) som gennem hele dagen kæmpede for at hive point hjem til holdet. I sidste ende blev det dog Spanien der løb med sejren. Dagen blev sluttet af med fælles spising af pizza fra "Byens Pizza", samt uddeling af gaver sponsoreret af "Nordjyske Bank" og



"Tylstrup Badminton klub". En stor tak til Alexander og hans trænersteam fra Hjallerup og Matilde (Byens ungdom-

stræner) for at gøre dagen helt fantastisk for børnene. Tak til Nordjyske Bank for de fine gaver.



Tylstrup Motionscenter i Tylstrup Hallen

For alle som vil have et bedre velvære

Vi har instruktører, som kan sætte et individuelt træningsprogram sammen

NYHED – NYHED – NYHED – NYHED

👉 Vi er glade for endeligt at kunne gå i luften med det nye adgangssystem til Tylstrup Foreningsfitness. 🙌

Fra mandag d. 16. september er det muligt at købe adgang til motionscenteret via vores nye hjemmeside tuif.dk, hvor også åbningstider, ordensregler mm. fremgår.

Som udgangspunkt er der adgang til centeret fra kl. 5.00 – 23.00 undtagen mandage, hvor der kun er adgang frem til 18.30 pga. banko i hallen.

Der vil i opstarten nok være lidt børnesygdomme der skal udryddes i systemet og vi arbejder løbende på at optimere siden i forhold til, at man kan booke sig ind på bl.a. prøvetimer. Mere herom senere.

Åbningstider med pinkode

Mandag	05.00 - 18.30
Tirsdag-Søndag	05.00 - 23.00

Priser:	Dagsbillet	30,00 kr.
	7 dages billet	100,00 kr.
	1 md. Motionskort	150,00 kr.
	1 md. Seniorkort	100,00 kr.
	3 md. Motionskort	400,00 kr.
	3 md. Seniorkort	300,00 kr.
	6 md. Motionskort	750,00 kr.
	12 md. Motionskort	1.300,00 kr.

Vi glæder os til at se jer i
Tylstrup Foreningsfitness 🏸

Motionsudvalget

Sommertorsdage

AF SØREN MORTENSEN

Ikke alle rejser på ferie. Det kan der være mange årsager til. For nogle kan sommeren derfor synes lang, da mange aktiviteter er indstillet i ferietiden og specielt i juli måned. I Tylstrup Frikirke er der også færre aktiviteter. Bl.a. er der 3 søndage i juli hvor der ingen gudstjeneste er. Men det betyder ikke, at man så ikke kan samles. Derfor har man i kirken arrangeret Sommertorsdage 3 af torsdagene i juli.



Steffen Pedersen fortæller om Hjørring.

Det går helt enkelt ud på, at man mødes ved kirken kl. 19. Så kører man ud i det blå og nyder den medbragte kaffe og kage. Forskellige personer har lovet at stå for aftenerne, og som oftest ved man ikke hvor man havner. Det kan være et spændende sted i Vendsyssel, besøge en flot have eller hygge sig i et privat hjem.

I juli var vi på besøg i et privat hjem i Hjørring. Her gik vi først en tur gennem Hjørrings centrum, hvor vi fulgte det nyanlagte klimasikrede vandløb gennem gågaden og videre ad Jernbanegade til Mammutpladsen. Både flot og nyttigt i forhold til klimaforandringerne med mere forventet nedbør.



Gågaden i Hjørring.

En anden uge var der en dejlig tur til Kettrup bjerge med efterfølgende afslutning i privat hjem i Løkken.

Endeligt var der tur til Sæby, hvor vi så vandmøllen og siden gik en tur til havnen langs Sæby å. Det blev efterfulgt af et besøg ved Jernkilden, hvor vi lyttede til lidt historie om kilden og Sæbys 500 års jubilæum som købstad



Ved Jernkilden.

her i 2024. Til sidst blev kaffen nydt i dejlige varme lokaler i Sæby frikirke.

Sommertorsdagene samlede mellem 10 til 25 personer. Selv om vejret i juli i år ikke artede sig som det bedste sommervejr, så forløb det, at man så frem til og glædede sig over at skulle mødes. Så Tylstrup Frikirke takker for gode aftener, og takker de som har stået for at arrangere dem.



Sæby vandmølle.

Vi gør det igen i 2025!

Sæt nu allerede **X** i kalenderen
Lørdag d. 1. februar 2025

Vi skaber rammerne for endnu en dejlig **halfest**, men sammen skaber vi stemningen og den gode fest.

Kom og vær med!! Der bliver fællessang, luftguitar, dans og meget mere. **Vi glæder os til at se JER!**

Skulle du sidde og overveje at være frivillig hjælper, så kontakt:
Lone - 28142722 eller Jeanette - 26811480





TRAMPOLINFITNESS

Trampolinfitness i TUIF er fra 15 år.
35 kr. pr. gang

Køb et årskort, som gælder hele sæson for 500 kr.

Vi træner hver torsdag fra kl. 18:35 - 19:35
Book en trampolin på på www.tuif.dk, under
trampolinfitness

Har du spørgsmål, så kontakt Julie Algrensen tlf. 51327079



Få et OK Benzinkort og støt TUI hver gang du tanker

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du TUI med 6 øre, hver gang du tanket en liter benzin eller diesel. Det koster dig ikke ekstra – OK betaler hele beløbet.

Med et OK Benzinkort kan du støtte lokalsporten. Første gang du har tanket 500 liter, får klubben en ekstra bonus på 250 kr. Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du nemt få tilknyttet kortet til TUI.

Ekstra støtte med OK Mobil
Bliver du samtidig mobilkunde hos OK, kan du støtte med ekstra 6 øre pr. abonnement. Du kan frit vælge imellem alle mobilpakker hos OK Mobil. Derudover optjener du automatisk Bonus Taletid eller Bonus Data, når du tanket med dit OK Benzinkort. På den måde bliver det faktisk lidt billigere for dig.

Støt TUI på www.ok.dk/lokalsporten





TYLSTRUP KRO

Kgl. privilegeret anno 1644

Mortensaften på kroen d. 9. og 10. november: And og Æble, 2 retter 279,- pr. person.

Julebingo d. 15. december kl. 14-17, 125,- pr. person inkl. 2 plader, gløgg og æbleskiver.

Alle søndage i advent kl. 12-15: Frokost julebuffet 249,- pr. person.

Bordbestilling nødvendig til alle vores arrangementer.

Husk at bestille julefrokosten i god tid, se datoer på vores hjemmeside.

Dagens middag søndag til torsdag fra kl. 17.00, se vores hjemmeside eller facebookside.

Følg os på Facebook og Instagram for at se vores arrangementer i løbet af året.

Kontakt os gerne på adressen: Tylstrupvej 36, på tlf.: 98261566 eller mail: info@tylstrupkro.dk

WWW.TYLSTRUPKRO.DK



Kids Fun weekend

AF MAJ HØJGAARD

Midt i september var 30 børn på Kids Fun Weekend i Tylstrup Frikirke. Det blev nogle gode dage med mange sjove aktiviteter.

Der var på forhånd lavet et flot program, hvor temaet var naturen og efterårets skønne frugter. Når så vejret viste sig fra den skønneste side, var det ikke vanskeligt at forstå, at børnene hyggede sig med de mange aktiviteter.

Om lørdagen var der formiddags-samling med bibelhistorie og sang. Si-

den blev der lavet flotte billeder, hvor naturens materialer blev brugt. Så her kom fantasien i sving, og børnene blev sendt rundt omkring for at finde forskellige blomster, frugter, blade og andet der kunne bruges til et dekorativt motiv.

Hjemmelavede smoothies og æblemost

På opfordring havde en del afleveret forskellige frugter til weekenden. Især var der kommet en stor mængde æbler. Man havde derfor lånt en

æblepresser, så man kunne lave sin egen æblemost. Først skulle æblerne skylles og dernæst skæres i mindre stykker. Herefter pressede børnene så saften ud af æblerne ved hjælp af æblepresseren. Det krævede lidt energi, så godt at nogle voksne kunne hjælpe til. Men dejligt at kunne nyde og smage den lækreste hjemmelavede æblemost.

Andre børn skar en masse frugt i mindre stykker og kom dem i en blender. Mikset med lidt andre ingredienser blev det til de skønneste smoothies.



Der undervises.



Hvad skal der være i smoothien.



Billeder af naturmaterialer.

Så det blev til sunde drikke og mellemmåltider til børnene.

Der blev også tid til lege og spil, så børnene kedede sig bestemt ikke. Om aftenen var der hygge rundt bålet.

Familiegudstjeneste

Weekenden sluttede med en familiegudstjeneste. Her var kirken fyldt af glade børn, forældre og øvrige kirkegængere. Børnene havde til anledningen øvet en sang. Maj fortalte bibel-



Hygge ved bålet.

historien om Jesus der mætter 5000 med kun 2 fisk og 5 brød, som en lille dreng havde medbragt. Men Jesus kan gøre undere, ikke blot for 2000 år siden, men også i dag, fortalte Maj. Under lovsangen, der var ledet af kirken lovsangskor, kunne man gå rundt til forskellige stationer. Her kunne man bl.a. skrive en bøn og tage et bibelvers fra en skattekiste.

Fælles frokost

Normalt er der efter hver gudstjeneste kirkekaffe, men på grund af Kids Fun Weekend, blev alle gudstjenestedeltagere inviteret på frokost og en efterfølgende kop kaffe med kage til.

Så nu var der kun tilbage at få sagt tak til alle børnene og lederne for en fantastisk weekend, under ledelse af Tylstrup frikirkes 2 børnemedarbejdere Jette Hansen og Maj Højgaard.



Æblemost er godt.

Konkurrence.



Kalender

NOVEMBER

1.	Sulsted/Ajstrup Seniorer: Fællesspising med underholdning.
1. kl. 14.30	Ajstrup Sogn: Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
1-2. kl. 10.00-16.00	Abbé Pierres Klunsere: Loppemarked.
3. kl. 10.30	Tylstrup Frikirke: Nadvergudstjeneste.
3. kl. 14.00	Ajstrup Sogn: Mindegudstjeneste for årets døde.
5. kl. 14.00	Tylstrup Frikirke: Kreativ Café.
5. kl. 19.00-22.00	Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent:
6. kl. 19.30	Ajstrup Sogn: Sogneeaften i Sognetshus. Anne Knudsen: "Du kom med alt det, der var dig." - fortællingen om digteren Jens Rosendals liv.
7. kl. 19.00	Tylstrup Frikirke: Menighedsmøde.
10. kl. 10.30	Tylstrup Frikirke: Familiegudstjeneste Maj Højgaard.
12. kl. 13.30	Sulsted/Ajstrup Seniorer: Banko på Gavlen.
12. kl. 17.00	Ajstrup Sogn: Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
13. kl. 19.00	Ajstrup Sogn: Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
14. kl. 9.00	Ajstrup Sogn: Morgensang i Sognets Hus.
15. kl. 17.30	Tylstrup Frikirke: Vi spiser sammen.
17. kl. 10.30	Tylstrup Frikirke: Gudstjeneste Philip Fodgaard.
17. kl. 14.30	Ajstrup Sogn: Sognets Hus. Kirsten Stokholm: Musik, sang og bevægelse for børn i børnehavealderen og nedad, samt forældre og bedsteforældre.
20. kl. 13.30	Gavlen: Centerrådet Banko.
20. kl. 19.00-22.00	Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent:
24. kl. 10.30	Tylstrup Frikirke: Gudstjeneste John Nielsen.
26. kl. 14.00	Ajstrup Sogn: Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Jørgen Pyndt. Fra Bondedreng til journalist.
27. kl. 19.00	Ajstrup Sogn: Konstituerende menighedsrådsmøde i Sognets Hus.
28. kl. 10.00	Ajstrup Sogn: Plekehjemsgudstjeneste på "Gavlen" på Solgården. Efterfølgende fællessang med ønskesalmer.
28. kl. 13.30	Sulsted/Ajstrup Seniorer: Banko (andespil) på Toftegårdscentret.
29. kl. 18.00-23.00	Sulsted/Ajstrup Seniorer: Julefrokost på Toftegårdscentret.

DECEMBER

1. kl. 10.00	Ajstrup Sogn: Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Tilmelding nødvendig.
1. kl. 10.30	Tylstrup Frikirke: Adventsgudstjeneste.
3. kl. 14.00	Tylstrup Frikirke: Kreativ Café.
3. kl. 19.00-22.00	Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent:
6-7. kl. 10.00-16.00	Abbé Pierres Klunsere: Loppemarked.

DECEMBER

6. kl. 14.30	Ajstrup Sogn: Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
8. kl. 10.30	Tylstrup Frikirke: Gudstjeneste.
8. kl. 16.00	Ajstrup Sogn: Julekoncert i Ajstrup Kirke med sangkoret Limfjorden.
10. kl. 13.30	Sulsted/Ajstrup Seniorer: Banko (andespil) på Gavlen.
14. kl. 9.00	Ajstrup Sogn: Morgensang i Sognets Hus.
15. kl. 10.30	Tylstrup Frikirke: Gudstjeneste.
17. kl. 14.00	Ajstrup Sogn: Sogneeftermiddag i Sognets Hus. <i>Gratis kaffebord.</i>
18. kl. 13.30	Gavlen: Centerrådet Banko.
18. kl. 19.00-22.00	Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent:
19. kl. 10.00	Ajstrup Sogn: Julegudstjeneste på "Gavlen" på Solgården. Efterfølgende fællessang med ønskesalmer.
22. kl. 10.30	Tylstrup Frikirke: Gudstjeneste.
22. kl. 19.30	Ajstrup Sogn: Musikgudstjeneste i Ajstrup Kirke med de 9 læsninger.
24. kl. 10.30	Tylstrup Frikirke: Julegudstjeneste.
25. kl. 10.00	Ajstrup Sogn: Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

JANUAR

3. kl. 14.30	Ajstrup Sogn: Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus.
7. kl. 19.00-22.00	Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent:
14. kl. 14.30	Ajstrup Sogn: Nytårskur i Sognets Hus med nytårstale, bobler og fællessang.
15. kl. 17.00	Ajstrup Sogn: Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke.
15. kl. 19.00-22.00	Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent:
16. kl. 17.00	Ajstrup Sogn: Morgensang i Sognets Hus.
21. kl. 18.00	Ajstrup Sogn: Folkekirken familiestøtte: Tydeligt forældreskab med kærlige grænser: Foredrag som oplæg til debat. Målgruppen er forældre til børn i alderen 0 - 6 år. Der indledes med fællesspising, hvorfor tilmelding er nødvendig.
23. kl. 10.00	Ajstrup Sogn: Plekehjemsgudstjeneste på "Gavlen" på Solgården. Efterfølgende fællessang med ønskesalmer.
28. kl. 14.00	Ajstrup Sogn: Foredrag i Sognets Hus. Anne-Marie Glistrup om et liv fra Storby til bondeland.

FEBRUAR

1. kl. 14.00	Tylstrup Samråd: Fest i Tylstrup Hallen. Keinstein og Ole Gas Band spiller op til dans.
2. kl. 19.00-22.00	Ajstrup Sogn: Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende arrangement i Sognets Hus.
3. kl. 10.00-16.00	Egnsmindesamlingen i Sulsted har åbent:
7-8.	Abbé Pierres Klunsere: Loppemarked.

FEBRUAR

- 7.**
kl. 14.30 **Ajstrup Sogn:**
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.
- 11.**
kl. 19.30 **Ajstrup Sogn:**
Sogneaften i Sognets Hus. Thomas Køhler: De to Puritiner - før og efter invasionene i Ukraine 24. februar 2022.
- 13.**
kl. 17.00 **Ajstrup Sogn:**
Morgensang i Sognets Hus.
- 19.**
kl. 19.00-22.00 **Egnsmindeamlingen i Sulsted har åbent:**

ANNONCE I INDBLIK KONTAKT JENS THOMSEN NYGAARD TLF. 61 18 21 62 JENSTHN55@GMAIL.COM

Visitkort str. - 4 numre kr. 800,-
2 x visitkort str. - 4 numre kr. 1.500,-
1 halv side - pr. nummer kr. 700,-
1 hel side - pr. nummer kr. 1.200,-

ALLE klubber, foreninger og lignende interessegrupper i hele Tylstrup/Ajstrup-området kan få offentlig gjort deres arrangementer på disse sider. Ganske gratis!

Oplysningerne indsamles og redigeres af:

JENS THOMSEN NYGAARD

jensth55@gmail.com

Tlf. 61 18 21 62

Næste udgave af INDBLIK omdeles i februar i løbet af uge 7.

Kontakt derfor Jens senest: den 6. januar 2025

... hvis du har oplysninger om arrangementer som foregår i perioden fra medio februar 2025 til ultimo maj 2025.

Har du noget du gerne vil have i bladet kan du sende det til redaktørerne (se side 2).

Vores tekstforfatter hjælper dig også gerne med at få historien fortalt og få den ned på papir. Kontakt derfor:

SØREN MORTENSEN

smort@stofanet.dk, tlf. 22 12 63 40

WWW.TYLSTRUP-BY.DK

STØT BLADETS SPONSORER - DE STØTTER OS

FR Reklame
skilte & print
93 29 72 22
VANG MARK 8 · 9380 VESTBJERG · FR-REKLAME.DK

Seng og Stol
SENG OG STOL
BUTIKKEN ÅBNER
EFTER AFTALE
Elkærvej 81
9381 Sulsted
51263478
sengogstol@gmail.com
www.sengogstol.dk

MN Auto.dk
Motorcykler - Biler Tylstrup
Køb, salg og bytte af MOTORCYKLER, biler, ATV'er, veterankøretøjer og campingvogne
98 26 24 24
Luneborgvej 162, Tylstrup

Autocamperudlejning-stærke.dk
-Find os på f

LYD & BILLED
VODSKOV APS
Vodskovvej 56 · 9310 Vodskov · Tlf. +45 9829 4021
info@lyd-billed.dk · www.lyd-billed.dk

SKYTTENS HUNDEFODER
- ernæringsrigtig foder i topkvalitet til hunde og katte
SKYTTENS HUNDEFODER I/S
Luneborgvej 105 A · Dk-9382 Tylstrup
Tlf. +45 70 26 26 78
www.skyttens.com
Forhandles også på Ny Vraa

Forbrugsartikler til professionelle
Mathias: 60 61 39 79
Martin: 28 12 40 43
mEMSA
KVALITET TIL FINGERSPIDSERNE

Kvisthuset
v/ Lisa og Søren - Tlf. 30 26 03 74
Luneborgvej 73 - 9382 Tylstrup

Brønderslev EL-teknik A/S
Aut. el-installatør
Håndværkervej 6 Tlf. 98 81 12 12
9700 Brønderslev
www.broenderslevelteknik.dk

Johnny's
CYKLER OG
PLÆNEKLIPPERSERVICE
Tylstrup Nørrehede 2 - 9382 Tylstrup
Reparation og salg af:
• Cykler
• Knallerter
• Plæneklipper
• Robotplæneklipper
• Havetraktor
• Motorsave
• Bådmotor
• Alt småt materiel
Har du behov for afhentning af din maskine eller materiel, så henter jeg gerne
Træffes efter aftale på telefon
28 57 81 74
efter kl. 16.00



DIGIGRAF
TRYK & REKLAME

TRYKSAGER, REKLAMEARTIKLER,
SKILTE, BANNERE OG PRINT ...

Tlf. 96 96 52 00 - www.digigraf.dk

**ABBE PIERRES
KLUNSERE**



Hjallerupvej 70
Tlf. 98 26 16 97
www.abbepierre.dk
e-mail: abbepierre@mail.tele.dk

NATURE 
TECH

NATUR - VAND - MILJØ

www.naturetech.dk + 45 40 63 31 63

Dagli' Brugsen

Dejlig lokalt til daglig

Klitgårdsvej 17 · 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 14 03

Autoreparation



v/ Karsten Krogh Jensen
Luneborgvej 103
9382 Tylstrup
Tlf. 20 46 62 46

Salon L



Luneborgvej 75
9382 Tylstrup

Tlf: 24 84 34 84
Mail: kontakt@salonl.dk
Online booking: www.salonl.dk

Find os på Facebook og Instagram



Kærvang Materialer

Tylstrupvej 1, 9382 Tylstrup, Tlf. 40 36 09 69

SAND - GRUS - GRANITSKÆRVER - STENMEL -
FLIS - DÆKBARK - PYNTE & NØDDESTEN

DIN LOKALE TØMRER

**CP | Tømrer
& Montage**

Tlf. 51 24 35 87

SKOVHARKVEJ 15, TYLSTRUP

TYLSTRUP HUNDESALON




v. Exam Hundefrisør Charlotte Ø. Christensen
Luneborgvej 103 • 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 14 46

Medlem af:



Åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 17.00
Fredag kl. 8.00 - 12.00
www.hundesalontylstrup.dk

Nybolig

Nybolig Brønderslev

Torvet 13, 9700 Brønderslev
Tlf. 9880 0500



**Svanens
Maskinstation**



v/ Preben Eriksen
Milbakvej 55, 9381 Sulsted, Tlf. 20 46 09 17

**BYEN'S
PIZZA**

Tylstrupvej 37 · 9382 Tylstrup
Tlf. 96 39 18 80

Ring og bestil så er
maden klar når de kommer!
www.byenspizza9382.dk
Find os også på facebook!

Mandag til fredag kl. 16:00 – 21:00
og i weekenderne 12:00 – 21:00.

JAN Østerby

VOGTMAND

Sulsted Landevej 64, Sulsted
oesterby123@mail.dk
Telefon 98 26 11 84

Format
foto

**Vores rådgivning
kommer hele vejen rundt**



Nordjyske Bank

Torvet 4 · 9400 Nørresundby




BILGÅRDEN HOSTRUP

www.bilgaarden-hostrup.dk

lb Jensen

Autoreparationer og 3 års garanti på reservedele

Sulsted Kirkevej 1 • 9381 Sulsted • Tlf. 98 29 71 77
mail: bilgaarden@mail.tele.dk

AutoMester
Kvalitet og service... hver gang!



Malermester Stefan Aagaard Støf

Fitness Maleren

højt tempo - ingen løbere

Ring for uforpligtende tilbud på Tlf: 31212944

Bilgårdsvej 54 - 9382 Tylstrup - CVR 39593548

**MØBEL
SALG**

Luneborgvej 57
9382 Tylstrup
Tlf: 23 43 95 23

Få mere inspiration på
www.moebelsalg.dk

AK AUTOSERVICE



Anders Kroghave

Luneborgvej 180 • 9382 Tylstrup • 4041 3421

Tylstrup VVS ApS

Værksted: Luneborgvej 61
Kontor: Luneborgvej 106
Telefon 98 26 21 56
Ole Kristiansen mobil 20 23 21 56

KLOVBORG




Kloborg · v/ Niels Hedermann
Taksvej 45 · 9700 Brønderslev

**Murermester
SØREN SØRENSEN**

Stidsholtvej 3 · 9381 Sulsted
Tlf. 40 33 43 67 · murer.ajstrup@gmail.com

byg
garanti

**Farm Salg
Sphagnum**

fra St. Vildmose
Et dansk natur produkt
40165024
- Ring og aftal
tid for læsning



Falch Ejendomme

v/ Henrik Falch Nielsen
Kæragholmvej 30
9382 Tylstrup
Tlf. 22531188

ALT I GULVE

Ege-tæpper - Trægulve
Vådtrum - Gardiner

TYLSTRUP
GULVHUS

28 15 26 11
Tylstrupvej 12 - 9382 Tylstrup



Farm Salg ApS
Hans mobil 40 16 50 24

Kommissionssalg af maskiner m.m.
Udlejning af lagerlokaler
Salg af sphagnum

www.farmsalg.dk Engvej 305, St. Vildmose
hkt@farmsalg.dk 9440 Aabybro



Thorkild Kristensen
Ejendomsmæglerfirmaet

Tlf. 96 73 20 00 · www.thorkildkristensen.dk



**SOLIDT
HÅNDVÆRK!**

**TØMRERFIRMAET
DAN JENSEN A/S**

Luneborgvej 105 C
9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 08 08
dan.jensen@mail.dk



Damas Frisør
Herre frisør og Barber shop

Drop in eller bestil tid
Tlf: 71 80 77 34

Luneborgvej 74 Tylstrup 9382
Facebook : Damas Frisør



**STØT BLADETS
ANNONCØRER
DE STØTTER OS**

MM Mollerup Mølle

En sikker leverandør – også i fremtiden ...

Luneborgvej 306 · 9382 Tylstrup · Tlf. 98 26 50 93
luneborg@mollerup.dk · www.mollerup.dk
Åbningstider: Mandag-fredag 8-16 · Lørdag 9-12

Advokatfirmaet
**Åse Gahner
Klemmensen**

Luneborgvej 58, 9382 Tylstrup
Tlf. 98 26 27 33 · Mail: agk@agkadvokat.dk

**Lokal
rådgivning**

- så er det os,
du skal spørge.

Brønderslev - T 8222 9700

**Sparekassen
DANMARK**



Telefon- tavlen

ABBÉ PIERRE'S KLUNSERE

98 26 16 97
abbepierre@mail.tele.dk
www.abbepierre.dk

AJSTRUP BORGERFORENING Formand:

Ann Salling
60 13 23 49
formandajstruphus@gmail.com
www.ajstruphus.dk

AJSTRUP GYMNASTIKFORENING Formand:

Thomas Christiansen
30 13 48 36

AJSTRUP SOGN Sognepræst kbff:

Ole Rysgaard Madsen
98 26 14 38
(Træffes ikke mandag)
orma@km.dk

Sognepræst kst.: Lars Jensen

26 42 16 44
laj@km.dk

Kirkegårdskontoret

98 26 10 70
(Træffetid ml. 11-12)

Kirkesangere:

Arne Thomsen
23 70 32 43
Lone Mandrup
98 26 26 26

Organist:

Helena Tingvad
ORLOV

Kirkeværge:

Søren Sørensen
40 33 43 67

Ajstrup Sogns Menighedsråd Formand:

Lotte Hovmøller
Christensen
23 40 53 47

Udlån af Sognets Hus:

Lone Mandrup
98 26 26 26

AJSTRUPHUS

Leje af Ajstruphus til fest
og møder:
Michael Rottbøll
20 12 92 33
www.ajstruphus.dk

BRÆNDSKOV FORSAMLINGSHUS

Udlejning
v/ Mette Thomsen
60 66 35 87

BØRNEHAVEN DUSLINGEN

v/ Evy Thryssø
93 52 05 12
se-kultur@aalborg.dk
www.aksos.dk/landsbyordning-
Tylstrup

BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN

v/ Heidi Mølbjerg
98 26 13 61
bh-krudtuglen@aalborg.dk

DAGPLEJERE

v/ Marlene Nielsen
20 29 14 57

EGNSMINDESAMLIN- GEN FOR SULSTED OG AJSTRUP SOGNE

Helge Ziegler
29 65 02 09
egnsmindesamlingen@
gmail.com

HAMMER BAKKER HAVEKREDS

v/ Bente Dahl Frederiksen
40 43 13 98

JAGTFORENINGEN

Formand:
Ulrik Kjærsgaard
98 26 04 07 / 20 43 29 16

KFUM-SPEJDERNE SULSTED/TYLSTRUP GRUPPEN

v/ Bodil Bach
98 26 18 53

NEJST RIDEKLUB

Formand:
Ann Øland Lodborg
20 48 77 83

PASNING AF GEDERNE I ANLÆGGET

Birgit Olesen
27 52 06 86

SKYTTEFORENINGEN

Formand:
Frands Jensen
26 63 87 75
geteogfrands@turbopost.dk

SOCIALDEMOKRATIET

v/ Hans Christian
Christiansen
23 68 97 90
hcctylstrup@gmail.com

SOLGÅRDEN

Luneborgvej 16 G
99 82 70 60

GAVLEN

Bruger- og
pårørenderådet
v/ Louise Bach
50 96 45 58
LOKC-aeh@aalborg.dk

Centerrådet

v/ Irene Jacobsen
27 82 19 60

SULSTED/AJSTRUP SENIORER Formand:

Ole Andersen
23 20 14 03
kaja-ole@stofanet.dk

TYLSTRUP BORGERFORENING Formand:

Brian Lilholt
25 13 51 21
tylstrupborgerforening@
hotmail.com

Næstformand:

Jesper Nørnberg Andersen
23 62 56 87

Kasserer:

Dorthe Maagaard Blok
51 89 13 34

Hjemmeside kontakt:

Brian Lilholt
lilholt.brian@gmail.com

TYLSTRUP ERHVERVSFORENING Formand:

Dan Jensen
93 26 08 08
dan.jensen@mail.dk

TYLSTRUP FJERNVARME

Aalborg Kommune
99 31 31 31

TYLSTRUP FRIKIRKE

Luneborgvej 54, Tylstrup
www.tylstrupfrikirke.dk

Præst

Vakant

Formand for Menighedsråd

Ole Kristiansen
98 26 21 56
ole@tylstrupvvs.dk

Tylstrup Genbrug

Luneborgvej 62, Tylstrup
Britta Hansen
51 22 24 09

Projekter i Rumænien

Arne Hansen
51 22 24 08
brar98@gmail.com

TYLSTRUP GAMLE BIL- LEDER OG NOSTALGI (Facebook-side)

Administrator:
Hans Thomsen
hans.thomsen@stofanet.dk

TYLSTRUP HALLEN Formand:

Søren Faurholt
20 32 04 68
sorenfaurholt@gmail.com

Halinspektør:

Jeanette Bækgaard
26 81 14 80

TYLSTRUP SAMRÅD Formand:

Lone Sudergaard
28 14 27 22
lonesudergaard@live.dk

TYLSTRUP SKOLE

99 82 40 50
tylstrup-skole@aalborg.dk

Børnehaven Duslingen, DUS 1 og DUS 2

Skolebestyrelsen

Formand:
Maria Nielsen
29 73 03 35
mariatylstrup85@gmail.
com

TYLSTRUP UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

Fodbold (senior)

Formand:
Ole Sørensen
21 17 01 50
olesoerensen@nordfiber.dk

Fodbold (ungdom)

Formand:
Nicolaj Huusom
22 38 22 52

Gymnastik

Formand:
Louise Nielsen
51 50 28 59
louisenielsen80@hotmail.
com

Badminton

Formand:
Maria Nielsen
29 73 03 35
mariatylstrup85@gmail.
com

Motionscenter

v/Anni Mattesen
21 48 85 43

TUI - Hovedbestyrelsen Formand:

Per Kristensen
60 78 62 74
per.d.kristensen@gmail.
com

Hovedkasserer:

Kirsten Kristiansen
53 73 33 11
kirstenkristiansen@outlook.
com

TYLSTRUP VANDVÆRK I/S Formand:

Bjarne Thomsen
20 42 96 73
formand@tylstrupvand.dk

VENSTRE

v/ Anita Vivi Lilholt
23 40 62 55
anita_holt@hotmail.com

Andre nyttige telefonnumre

AALBORG FJERNVARME
99 31 19 99

AALBORG KOMMUNE
99 31 31 31

AALBORG POLITI
114

AALBORG
UNIVERSITETSHOSPITAL
97 66 00 00

ALARMCENTRALEN
112

FALCK
70 10 20 30

HALLEN
26 81 14 80

LÆGEVAGTEN
70 15 03 00

LÆGEHUSET I SULSTED
98 26 12 66